
Verlag van de verenigingsavond van 4 juni 2018.

De boot is vol. Wie kent niet het liedje van drs P. Dat gold zeker voor onze traditionele excursie avond op 4 juni. Van verschillende kanten was het verzoek gekomen om weer eens naar de Biesbosch te gaan. En als u denkt, wanneer hadden we dat ook al weer eerder gedaan? Nou, dat was exact 5 jaar geleden. De tijd vliegt.

Dat dit een mooie excursie is, blijkt wel uit de vele inschrijvingen. Omdat de boot van kooiker Jan Reuser aan een limiet is gebonden moesten we helaas zelfs een aantal leden teleur stellen.

Het was schitterend weer voor een excursie. Weinig wind, droog en een lekker temperatuurtje. Dat laatste werd natuurlijk wat minder naarmate de avond vorderde, maar wijs geworden door de koude van 5 jaar geleden had iedereen voldoende warme kleding bij zich. Na vertrek uit Geertruidenberg voeren we naar de Aakvlaai. De Aakvlaai is (slechts) 15 jaar geleden aangelegd als uitbreiding van het Biesbosch gebied voor de recreatie. Er lagen dus ook een aantal boten met recreanten voor de nacht. Nu lijkt 15 jaar kort, maar het gebied is al geheel door de natuur overgenomen. Het geeft nu al, met behoorlijk grote wilgen en populieren het beeld van een oerbos. Er zijn al een aantal burchten van de bevers. Maar de bevers bleven die avond lekker binnen bij de TV. We zagen wel veel sporen in de vorm van "glijbanen". Dat zijn de paadjes die ze maken om in- of uit het water te komen. Toch wat er genoeg te zien aan volgens. Hoogtepunt was een ijsvogeltje kan met al zijn kleurenpracht een mooie cirkel rond de boot maakte.

Na de Aakvlaai hadden we nog een klein uurtje tot het donker zou worden. Met algemene stemmen werd het voorstel van Jan aanvaard om nog even bij de eendenkooi te gaan kijken. De eendenkooi ligt op een eilandje in de Biesbosch. De eendenkooi van de Biesbosch is, hoewel perfect onderhouden, niet meer actief voor het vangen van eenden. Toch zijn er in Nederland nog vele actieve eendenkooien om ons bij de kerst of in het restaurant te voorzien van een lekkere eendenborst. Er zijn er nog meer dan 100. Een aantal jaren geleden begon de plas van de eendenkooi snel dicht te groeien met waterplanten. Dat was handmatig niet meer bij te houden. Als oplossing is toen gekozen voor graskarpers. Er zijn er enkele 10-tallen van uitgezet. Ze hebben het voordeel dat ze zich in Nederland niet voortplanten - het wordt dus geen plaag - en ze eten enorm veel planten. Binnen enkele jaren waren de planten weg en de karpers flink aan de maat. Zo groot zelfs, dat je ze geregeld met de rugvin boven water zag zwemmen. De plas is slechts 50 cm tot een meter diep. Kortom, toch nog vissen gezien op deze avond.

Het was al vrijwel donker toen we weer aanmeerden in Geertruidenberg. Beste wel tevreden. Helaas geen bevers, maar de natuur laat zich nu eenmaal niet sturen, dat weten we als aquariumhouders maar al te goed.

Peter van der Ark